

Titus Brandsma

1881 - 1942



Anno Sjoerd (Titus) Brandsma was een Nederlandse Karmeliet, hoogleraar en publicist. Als priester bevorderde hij de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Tijdens de bezetting verzette hij zich fel tegen het nazisme. Hij sprak zich uit tegen rassenhaat.

In opdracht van de aartsbisschop van Utrecht, Johannes de Jong, maakte hij richtlijnen voor katholieke tijdschriften die voorschreven geen advertenties van de NSB op te nemen. In 1942 werd Brandsma gearresteerd.

Hij werd gevangengezet in Scheveningen en Kamp Amersfoort en ten slotte naar het concentratiekamp Dachau gedeporteerd. Na zware mishandelingen werd hij daar op 26 juli 1942 vermoord. Titus Brandsma werd op 15 mei 2022 door Paus Franciscus heilig verklaard als martelaar voor het geloof.