



HET GEBROKEN MISSIEKRUIS VAN KLARENBEEK

door Johan Gortworst

Op 4 juli 2023 zorgt een tornado voor een ravage in Beekbergen, Lieren en Klarenbeek. Huizen raken beschadigd en bomen vallen om. Een caravan vliegt de lucht in en valt op een snelweg. Een spectaculaire foto van het gehavende voertuig haalt de landelijke pers. Een ander slachtoffer blijft buiten beeld en dat is het missiekruis tegenover het Boshuis, de voormalige R.K. kerk van Klarenbeek. Een dikke tak breekt af en beschadigt het beeld. Het ligt sindsdien gebroken opgeslagen

in het Boshuis te wachten op restauratie.

Een maand eerder was het kruis me tijdens een fietstocht al opgevallen. Waarom hangt het kruis daar en met die beladen datum van 4 juni 1944? Heeft die dag iets te maken met De Tweede Wereld Oorlog? De landing in Normandië misschien? Behalve dit kruis valt me nog iets op. De sereniteit van de plek zelf. De kerk staat aan de rand van het landgoed van de bekende familie Krepel die jarenlang de belangrijkste werkgever was voor de inwoners van Klarenbeek. De bejaarde bomen stralen rust uit. Vlakbij ligt de oprijlaan naar



het landhuis. Je waant je in een vorige eeuw. De stilte is opvallend. Achter de kerk ligt de R.K. Begraafplaats. De grafstenen zijn bijna allemaal van recente datum en zien er verzorgd uit. Hoeveel vrijwilligers houden deze rustplaats zo mooi bij?

'Een mooi plekje mijnheer!'

Aan de achterkant van de begraafplaats zie ik een kapelletje. Een echtpaar stapt net op de fiets als ik aan kom lopen.

'Een mooi plekje mijnheer,' zegt de mevrouw bij het wegrijden. 'Geniet ervan.'

Ik loop naar binnen en kijk verbaasd om me heen, er is zoveel te zien. Op een bankje laat ik de sfeer op me inwerken. Waar vind je een kapel langs de openbare weg met een gebrandschilderd raam? Ik blader door het schriftje waarin mensen hun gedachten en gebeden opschrijven.

'Ik vind het een prachtige mini-kerk' schrijft een meisje. Haar oma ligt hier begraven. Ze heeft gelijk. Het Boshuis is aan de eredienst onttrokken, maar hier heb je weer even dat thuis gevoel.

Veel vragen

Met een rugzak vol vragen word ik hartelijk ontvangen door Gerda Jansen en haar man Gerard. Ze wonen op een paar minuten rijden van het Boshuis. Gerda is lid van de pastoraatsgroep en geboren en getogen in Klarenbeek. Ze vertelt enthousiast hoe alle vrijwilligers samen werken aan een levende R.K. geloofsgemeenschap. Het Boshuis speelt daarbij een belangrijke rol. Dat is de plek waar Gerda eenheid en saamhorigheid ervaart. De Geloofsgemeenschap werkt samen met de Stichting het Boshuis en de oecumenische Begraafplaats Het Heidepark. Eén keer per jaar organiseren ze samen voor alle vrijwilligers een 'dank je wel avond'. Bijna 150 mensen komen daar op af. Het onderhoud voor de R.K. Begraafplaats wordt gedaan door verschillende werkgroepen. Zo is er een 'bloemversiergroep', die ervoor zorgt dat de bloemen in de kapel er altijd fris bijstaan. Elke week komt de 'klussengroep' bijeen voor onderhoudswerkzaamheden. De pastoraatsgroep bereidt de gebeds- en eucharistievieringen voor.

De klokken verbinden en roepen op tot gebed

De kapel en de begraafplaats hebben bij Gerda een speciaal plekje in haar hart. De kapel kwam er dankzij de inzet van vrijwilligers. Ze ervaart keer op keer hoe fijn families het vinden om na de begrafenis warm ontvangen te worden in de Familiekamer van het Boshuis. De dorpingen kiezen er bewust voor om juist daar begraven te worden en

niet ergens anders. Voor alle mensen uit Klarenbeek wordt op de dag van overlijden, als de familie het wil, om zeven uur 's avonds de klok geluid. Voor iedereen, ongeacht je levensovertuiging. Het gebrandschilderd raam? Ze kijkt me trots aan. 'Ook gemaakt door een vrijwilliger, Ben Revenberg.'

Aan het eind van het gesprek vertelt Gerard dat in Klarenbeek nog steeds de klokken luiden voor het Angelus gebed: zeven uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds.

De 'Heilige Missie'

Gerda geeft me boeken mee over de geschiedenis van Klarenbeek. En jawel, ik vind in daarin de achtergronden over het missiekruis. Rond 4 juni 1944 werd in Klarenbeek een 'Heilige Missie' gegeven. Heilige Missies vonden plaats als de pastoor vond dat versterking van het roomse geloof noodzakelijk was. Twee paters, die hierin gespecialiseerd waren, kwamen hiervoor enkele dagen naar Klarenbeek. Eén pater was belast met de avondpreek. De toen landelijk bekende pater Redemptorist W. Jonckbloedt hield een echte 'donderpreek.' Na afloop van de Heilige Missie was het gebruik om ter herinnering en vermaning een groot missiekruis neer te zetten in of vlak voor de kerk. Zo ook in Klarenbeek. De pastoor van toen kan tevreden zijn. Het geloof is in Klarenbeek springlevend gebleven.

PAROCHIEKERK ALLERHEILIGST HART
KLEVERPARKWEG

OP ZONDAG 6 FEBRUARI A.S. KOMT DE

Zeereerw. Pater W. Jonckbloedt C.ss.R.
een LIEFDADIGHEIDSPREDICATIE

houden onder alle H.H. Missen, waarna Collectie met open schaal voor de Armen onzer Parochie. — Wegens de groote nood in deze gezinnen wordt de Collectie ten zeerste in Uwe weldadigheid aanbevolen.

HET PAROCHIAAL ARMBESTUUR